

Vraag het aan Morya**Soepel zijn wil niet zeggen dat je jezelf verraadt**

“Het is een lastig parket. Dat wil zeggen: als je daarmee bezig bent, ga je dingen doen die moeilijk zijn en lastig en voortdurend moeilijk en voortdurend lastig. En toch is het niet barsten maar buigen. Je moet dus weten wat het is om soepel te zijn, en dan kan je blijven staan.

Als je niet buigt, dan is het zo dat je de zaken kraakt en forceert. Plooien en buigen is de kunst. Dat wil niet zeggen dat je jezelf verraadt, het wil wel zeggen dat je een ander tegemoet komt, dat je dus de ander leert kennen zoals hij is en dat je voortdurend bezig kan zijn; dus, dat herhaal ik.

Dat betekent: als je in een verveling staat, is dat niet goed. Word wakker en doe dingen die interessant zijn en boeiend, zodat de ander daar ook in geïnteresseerd wordt en zodat de ander ziet wie jij bent en waar jij mee bezig bent.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”
(uit hoofdstuk 2: ‘Probeer open te komen voor wat de ander wil’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 237

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


